



## “Bij ons in de familie”

Juf Isaura  
derde leerjaar

In het derde leerjaar hebben de leerlingen zich de voorbije weken verdiept in het thema 'Bij ons in de familie'.

Tijdens de lessen wereldoriëntatie ontdekten de kinderen allerlei interessante aspecten over families en tradities. Ze leerden onder andere over onze levenslijn, de stamboom, verschillende gezinsvormen en zelfs over de koninklijke familie. Wat dit thema extra bijzonder maakte, was de focus op oude voorwerpen die van waarde zijn binnen een familie.





Elk kind werd uitgedaagd om een 'oud' voorwerp mee te brengen dat belangrijk is voor hun familie. Aan dit voorwerp hing vaak een bijzonder verhaal of herinnering. De kinderen vertelden met trots en enthousiasme over de betekenis ervan. Het was prachtig om te zien hoe zij met een zekere spanning hun eerste spreekbeurt gaven voor de klas. Voor veel kinderen was dit een zenuwslopend moment, maar het resultaat was fantastisch! Ze gaven niet alleen waardevolle uitleg over hun voorwerpen, maar leerden ook veel van elkaar.

De voorwerpen die de kinderen meebrachten, varieerden van een melkkruik en strijkijzer tot een cassette, camera, en een oude Gameboy. Ook waren er bijzondere items zoals een geboorteschaal, oud geld, foto's, een pijp, een notenkraker en zelfs een vuurkaart. Elk van deze voorwerpen bood ons een inkijk in het verleden. De melkkruik en het strijkijzer gaven ons een beeld van het dagelijkse leven van vroeger, terwijl de cassette en de camera herinnerden aan de tijd vóór de digitale technologie. De Gameboy bracht ons terug naar de begindagen van videogames, en de geboorteschaal en foto's lieten ons de waarde van herinneringen zien. De vuurkaart bracht interessante verhalen over de Eerste Wereldoorlog met zich mee. Deze voorwerpen maakten de geschiedenis voor de kinderen levendig en lieten ons samen herinneringen delen.



Juf Lut

vierde leerjaar

## Op bezoek in het rusthuis

Op vrijdag 14 februari brachten de leerlingen van het vierde leerjaar een bezoek aan het rusthuis 'Larenschhof'.

Al weken hadden de kinderen hier naar uitgekeken.

Na een kort ritje met de bus kwamen we om 10u aan.

Met de lente in het vooruitzicht bestond de activiteit uit het maken van bloemetjes van crêpepapier in alle mogelijke kleuren.

De leerlingen hielpen de bewoners met het maken van de bolletjes en het tekenen van de takjes en de blaadjes en ondertussen leerden de bewoners en de kinderen elkaar een beetje beter kennen.

Alles verliep heel rustig en vlot.

De bewoners en ook de kapoenen van het vierde leerjaar kijken al uit naar de volgende activiteiten.





Juf Katia  
zesde leerjaar

## Voorbereiding op het middelbaar

De zomervakantie is nog ver weg, maar voor de leerlingen van het zesde leerjaar begint hun tijd op onze school te korten. Stilaan groeit het besef dat ze volgend jaar weer de jongsten zullen zijn op een nieuwe school.



**HOP NAAR HET  
MIDDELBAAR !**





De wijkagent kwam langs om in het kader van de MEGA-lessen (Mijn Eigen Goede Antwoord), onze leerlingen bewust te maken van de gevaren van sociale druk, verslavingen en onveilig gedrag, zowel offline als online. We leerden hoe we hier mee om kunnen gaan en waar we hulp kunnen vragen als dat nodig is.



Tot slot kregen de leerlingen de taak om een interview af te nemen van iemand die hun droomberoep uitoefent. Een leerrijke taak voor de leerlingen zelf, maar ook voor de klasgenootjes en de juf bij de presentatie van de taak.





## Maand maart = jeugdboekenmaand

### Leestips Jeugdboekenmaand: 3 tot 6 jaar



### Leestips Jeugdboekenmaand: 6 tot 9 jaar



### Leestips Jeugdboekenmaand: 9 tot 12 jaar



### Leestips Jeugdboekenmaand: strips

